

## **Open avondviering.**

In onze maatschappij worden aan mensen steeds hogere eisen gesteld. Materiële welvaart en menselijk welzijn gaan niet altijd gelijk op. Overal herrie, altijd haast.

Zou het dan niet goed zijn om samenkomsten te creëren waarin *stilte, inkeer en gebed* de grootste plaats innemen, waar *aandacht en rust* heersen, waar ingetogen gezongen en/of naar muziek geluisterd wordt, waar in een *warme open sfeer* elkaars en Gods nabijheid ervaren kunnen worden?

Om die reden organiseren de doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Iona avondvieringen. Een moment van rust en bezinning voor een ieder die hieraan behoefte heeft.

## **Iona.**

Iona is een klein eiland voor de Schotse kust. Al vanaf de vroege middeleeuwen trokken pelgrims naar Iona toe en vertrokken monniken van daaruit naar het vasteland van Europa om daar het christelijke geloof te verkondigen.

Nu in onze tijd, vind je op dat eiland het ontmoetingscentrum van de Iona Community, een oecumenische geloofsgemeenschap waarvan de leden verspreid over de westerse landen wonen.

Deze gemeenschap plaatst zich niet alleen in de traditie van de Benedictijnen (met als belangrijke leefregel: bid en werk), maar ook in de traditie van het Keltische christendom. Omdat Ierland, de bakermat van het Keltische christendom, nooit door de Romeinen is veroverd en dus niet beïnvloed is door de Grieks-Romeinse cultuur, heeft de Keltisch-christelijke spiritualiteit andere kenmerken.

- *oog voor de actieve aanwezigheid van God*: de nadruk ligt op de scheppende en bezielende kracht van de Eeuwige die draagt en dient en nieuw leven wekt.

- *oog voor de oorspronkelijke goedheid van de mens*: geschapen als wij zijn naar Gods gelijkenis. Liefde is onze diepste kern. Ook al mag die begraven liggen onder andere lagen, zij ligt daar te wachten om weer ontwikkeld te worden.

- *oog voor verbondenheid en betrokkenheid*: omdat wij een deel van de schepping zijn, zijn wij verbonden met de wereld en met alles wat erop leeft.

- *gevoelig voor beelden en poëzie*: geen analytische verklaringen hoe het in elkaar zit, maar beelden die iets onthullen van het mysterie van God en het tegelijkertijd een mysterie laten

- *weten van onderweg zijn*: wij allemaal zijn iedere dag van ons leven onderweg, wij zijn mensen van de weg, van verandering en vernieuwing.

(bron: Aanwezig onderweg, Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag)



### Hoe ziet zo'n avondviering eruit ?

Bij binnenkomst speelt de muziek. Nadat iedereen in de kring heeft plaatsgenomen en door de muziek enigszins tot rust is gekomen, wordt de viering geopend met het aansteken van de grote kaars.

Centrum van de viering is de stilte. Geen pijnlijke, maar een aangename, warme stilte waarin een ieder volop de gelegenheid krijgt om zich in alle rust te bezinnen. Voor en na de stilte wordt er gezongen en naar muziek geluisterd en wordt er gelezen en gebeden.

Na het zingen van een slotlied vragen we met elkaar en voor elkaar om Gods zegen op onze levensweg.

### Keltische zegenbede.

*Voor de reis wens ik je  
dat de weg je tegemoet komt,  
de wind steeds in je rug is,  
de zon je gezicht verwarmt  
en milde regen je lichaam verfrist.  
En tot we elkaar weerzien,  
moge God je bewaren  
in de palm van zijn hand.  
Amen*



### Waar, wanneer en hoe laat ?

#### Locaties:

Doopsgezinde Fermanje,  
Offingawei 17, Hallum

Doopsgezinde Fermanje,  
Stasjonswei 3, Holwerd

Doopsgezinde Fermanje,  
Kakewei 16, Stiens

#### Data in 2016-2017:

23 september	2016	Holwerd
28 oktober		Hallum
25 november		Stiens
27 januari	2017	Hallum
24 februari		Stiens
24 maart		Hallum
14 april (Goede Vrijdag)		Stiens

#### Tijdstip:

Op vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur.  
Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie of thee nog wat na te praten.

#### Informatie:

Henk en Richtje van den Berg  
0518-411 406  
Jan en Hennie van Setten  
058-257 50 80  
[www.dghallum.doopsgezind.nl](http://www.dghallum.doopsgezind.nl)  
[www.dgholwerd.doopsgezind.nl](http://www.dgholwerd.doopsgezind.nl)  
[www.dgstiens.nl](http://www.dgstiens.nl)

## Iona avondvieringen

2016 – 2017



*De wilde gans  
een Keltisch symbool  
voor de heilige geest,  
omdat ganzen samen  
veel sneller en veel verder  
kunnen vliegen  
dan één gans alleen.*

**Doopsgezinde Gemeenten  
Hallum, Holwerd en Stiens**